



Beste ouders
Beste toekomstige leerling

Graag hadden we jullie alvast een kleine opdracht gegeven.
Kijk eens op je bord vandaag.
Deze ochtend.
Je brood. Je pistolets. Je croissants.
Deze middag.
De charcuterie op je boterhammen die je meeneemt naar het werk of naar school.
Deze avond.
De worst, de biefstuk of de gyros die je straks gaat bereiden.
Of je gaat misschien uit eten naar je favoriete restaurant?
Veel kans dat Ter Groene Poorte je leven al op één of ander manier heeft gekruist.

Hoe duur, alledaags, gewoon of uitzonderlijk.
Lekker eten geeft plezier aan het leven.
Wij, van Ter Groene Poorte, leveren elk jaar weer tientallen getrainde bakkers, slaggers, traiteurs, chefs, zaalmeesters en voedingsspecialisten af.
Sommigen worden driesterrenchefs.
Anderen openen een frituur.
Maar wat ze ook doen, je herkent ze aan het vakmanschap dat ze hier meekrijgen.
Vakmanschap, creativiteit, liefde en goesting.

En die goesting, beste ouders, dat is precies wat we jullie zoon of dochter de komende jaren willen meegeven. Goesting in lekker eten verbindt ons. Onze goesting is om jullie kind beter te maken, de talenten te ontplooiën en een mooie toekomst binnen de voedingswereld te garanderen.

We kijken er ontzettend naar uit om in september te starten en zijn ervan overtuigd dat we samen een mooie toekomst kunnen schrijven.

Tot heel binnenkort en veel succes verder in schooljaar.

Warme groeten

Christine Dhondt
Pedagogisch directeur

Iris Cornette
Algemeen directeur



Hier **leert** ons land wat **lekker** is.